

## Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op zaterdagmiddag 19 november is er, in een sfeervolle Maartenskerk in Kollum, de gelegenheid om een kaarsje aan te steken 's middags van 13.00 tot 16.00 uur. Een kaarsje aansteken voor een dierbare overledene is een bijzondere manier om iemand te gedenken. Kaarslicht symboliseert liefde, licht en warmte.



De dominees Ellen Peersmann en Johan Stander, PKN gemeente Kollum zijn een gedeelte van deze middag aanwezig voor een ieder die behoefte heeft aan een gesprek.

Door een kaarsje aan te steken houden we iemand die ons is overleden, lang geleden of recent, in onze herinnering levend en dat biedt troost. Dit stille uur voorziet duidelijk in de behoefte, zo zijn er mensen die speciaal voor het kaarsje aansteken naar de kerk komen, maar ook toevallige voorbijgangers zijn natuurlijk van harte welkom.

De kaarsjes branden zondagmorgen 20 november opnieuw, tijdens de eredienst van laatste zondag kerkelijk jaar in de Oosterkerk.

