

1

Welkom!

Liturgie

Openluchtdienst Wilhelminapark

Protestantse Gemeente Kollum

Onderweg



Op 18 juli om 10.00 uur in Julianapark Kollum

Voorganger: Ds. J. Stander

Muziek: Wilhelmina Brassband

Dirigent: Koen van der Molen

Lied vooraf: Ev. Liedbundel lied 168:1.2.3.4.6. Dank u voor deze nieuwe morgen

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

4. Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

6. Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

Mededeling van de kerkenraad

Aanvangslied: Ev. Liedbundel lied 37:1.3. Prijst de Heer met blijde galmen

1. Prijst de Heer met blijde galmen,
 Gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
 'K Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
 Vrolijk wijden aan zijn lof.
 'K Zal zolang ik 't licht geniet,
 Hem verhogen in mijn lied! (2X)

3. Zalig hij, die in dit leven
 Jacobs God ter hulpe heeft;
 Hij, die door de nood gedreven,
 Zich tot Hem om troost begeeft,
 Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
 Vestigt op de Heer zijn God. (2X)

Votum en groet
 Gebed

Zingen: Ev. Liedbundel lied 299:1.2.3. Welk een vriend...

1. Welk een vriend is onze Jezus,
 die in onze plaats wil staan!
 Welk een voorrecht, dat ik door Hem
 altijd vrij tot God mag gaan.
 Dikwijls derven wij veel vrede,
 dikwijls drukt ons zonde neer.
 juist omdat wij 't al niet brengen
 in 't gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in 't strijduur beeft,
 gaan wij dan met al ons strijden,
 tot Hem die verlossing geeft.
 Kan een vriend ooit trouwer wezen
 dan Hij, die ons lijden draagt?
 Jezus biedt ons aan genezing;
 Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen
 en terneer gedrukt door zorg,
 dierb're Heiland, onze toevlucht
 Gij zijt onze Hulp en Borg.
 Als soms vrienden ons verlaten,
 gaan wij biddend tot de Heer;
 In zijn armen zijn wij veilig,
 Hij verlaat ons nimmermeer

Bijbellezing: Ps. 121

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.
*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
 van waar komt mijn hulp?*
 2 *Mijn hulp komt van de HEER
 die hemel en aarde gemaakt heeft.*
 3 *Hij zal je voet niet laten wankelen,
 hij zal niet sluimeren, je wachter.*
 4 *Nee, hij sluimert niet,
 hij slaapt niet,
 de wachter van Israël.*
 5 *De HEER is je wachter,
 de HEER is de schaduw
 aan je rechterhand:*

*6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.*

*7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,*

*8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.*

Zingen: Ev. Liedbundel lied 452:1.2. Jezus is de goede Herder

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.
refrein

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
refrein

Kindernevendienst

Verkondiging

Wilhelmina speelt: *Slaidburn*

Gebeden

Zingen: U zij de Glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

The young Amadeus

Collecte bij de uitgangen

Koffie na de dienst