

## Zondag 5 mei 2024 Vier mee.

Orde van dienst voor de Protestantse Gemeente te Kollum

Zondag 5 mei 2024 - thema: Vier mee!

Aanvang: 10.00 uur, Oosterkerk

Deze dienst is er geen kindernevendienst en/of tienerkerk

Beamer en video: Peter en Saskia Kremer

Website: Piet Kamstra

Koster: Jeanette van der Veen

Oppas: Grietina Solle en Marije Nutma

Voorganger: Jan van der Meer

Ouderling: Thea van der Meulen

Diaken: Akkelien Banga

Lector: Danielle de Jong

Namen van degene die de dienst hebben voorbereid: Cor, Sjoukje en Thea

- Muziek vooraf.
- Wanneer de kerkenraad binnen komt het lied vooraf:  
Jezus hoop van de volken.  
<https://youtu.be/NfkHCX8r5Ao?si=d4x2gqtmysHGpDUX>
- Welkomstwoord door ouderling.
- Uitleg liturgisch bloemstuk door lector
- Gedicht + aansteken van de kaarsen.
- Aanvangslied: Lichtstad met uw paarden poorten.  
<https://youtu.be/VJyIBSyN33w?si=3ZxR9rsKsWGdRcR4>
- Kinderen naar voren op podium met Jan, uitleg thema, gebed en het uitdelen van kinderwerkje.
- Lied: Feest van genade.  
<https://youtu.be/s1Jf4rFV3CU?si=SdOOykVPjWsxLCrH>
- Schriftlezing Exodus 12: 31-42 door lector
- Psalm 103 Looft de Heer mijn ziel.  
[https://youtu.be/QM\\_VIRLmX-E?si=D\\_yIJ17dP1oP3TzS](https://youtu.be/QM_VIRLmX-E?si=D_yIJ17dP1oP3TzS)
- Overdenking - Jan
- Opwekking 862 Vrijheid.  
<https://youtu.be/8muP7jMkCxs?si=39khyOX0djCIKB1x>
- Gebed - Jan
- Collecte – tijdens collecte gebed om vrijheid van Sela  
<https://youtu.be/ht5YlgSKdD0?si=AcChQTIXp8mKEGCY>
- Kinderlied na collecte als kinderen van de oppas terug zijn.  
Lied: Feest van kinderen voor kinderen.  
[https://youtu.be/jnYB\\_QR-510?si=t4AWdzqTLhfvQwfm](https://youtu.be/jnYB_QR-510?si=t4AWdzqTLhfvQwfm)
- Zegen - Jan
- Slotlied Rend Collective: Build your Kingdom here  
<https://youtu.be/QHGA63SZSE8?si=uYmw0p1Wdm673yMN>

Na de dienst silent disco en quiz – Voor jong en oud !!

Bij het uitgaan van de kerk: Muziek: Trinity freedom I want  
[https://youtu.be/\\_qqSx0H7IV4?si=57PdGhQcR72A-8SK](https://youtu.be/_qqSx0H7IV4?si=57PdGhQcR72A-8SK)

## Gedicht

In Gods handen vrij en blij,  
Kinderen van Hem zijn wij.  
Met liefde heeft Hij ons geschapen,  
In Zijn armen mogen wij slapen.

Vrijheid vinden we in Zijn woord,  
Waar Hij ons liefdevol hoort,  
Hij leidt ons op ons levenspad,  
Altijd bij ons, nooit te mat.

In Jezus vinden we ware kracht,  
Hij heeft voor ons de weg volbracht.  
Zijn liefde maakt ons hart zo licht,  
En brengt ons veilig door de nacht.

Vrijheid is meer dan wat we zien,  
Het is Gods liefde, groot misschien.  
In Hem zijn we voor altijd vrij,  
Gedragen door Zijn vleugels, blij.

## Uitleg liturgisch bloemstuk

Is een toelichting bij deze schikking nog nodig?

U ziet bloemen in de kleuren van onze vlag: rode en witte tulpen en blauwe vergeet me nietjes. En een toefje oranje ranonkels.

De bloemen als geheel symboliseren de Nederlandse vlag met een oranje wimpel.

De symbolische betekenis van een tulp is "gebed". Er zal in de oorlog veel gebeden zijn voor volharding en bevrijding.

Het vergeet me nietje spreekt voor zich: opdat wij niet vergeten, maar het staat ook voor trouw.

De bloemen staan in een ronde vaas, alleen samen kunnen wij dingen bewerkstelligen, staan we sterk en kunnen we overwinnen.

Het wil ook deze gezamenlijke dienst symboliseren.

De olijftak is het symbool van sjaloom, vrede. De vorm van de tak is een V, wat weer voor vrijheid staat en voor dankbaarheid als armen naar de hemel geheven.

Wat de kleuren betreft:

Blauw: staat voor onschuld, de kleur van de hemel en de kleur van trouw

Wit: staat voor vreugde en feest

Rood: voor liefde, voor het vaderland en de vrijheid. Wat helaas ook vaak gepaard gaat met lijden en offers.

Laat voor ons de kleur van de Liefde ons enige wapen zijn!

Schriftlezing: Exodus 12: 31-42

De farao liet Mozes en Aäron halen. Hij zei tegen hen: "Maak dat jullie weggelaten uit mijn land! Jullie en alle andere Israëlieten! Ga de Heer aanbidden, zoals jullie hebben gevraagd. 32 Neem ook jullie schapen, koeien en geiten mee, zoals jullie hebben gevraagd. Ga weg! En zegen mij ook." 33 Ook de Egyptenaren smeekten het volk om snel uit het land te vertrekken. Want ze zeiden: "We gaan allemaal dood!"

Het volk Israël vertrekt uit Egypte

34 De Israëlieten deden het brooddeeg (waar nog geen gist in zat) in bakpannen. Die wikkelden ze in kleren en zo zetten ze die op hun schouders. 35 Verder deden de Israëlieten wat Mozes en Aäron hadden gezegd: ze vroegen aan de Egyptenaren om zilveren en gouden voorwerpen en om kleren. 36 En de Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren goud, zilver en kleren aan hen meegaven. Zo beroofden de Israëlieten de Egyptenaren. 37 Daarna trokken ze van Raämses naar Sukkot. Het waren ongeveer 600.000 mannen te voet. De *vrouwen en kinderen* waren daar nog niet bij meegeteld. 38 Ook trokken er nog allerlei andere mensen met hen mee. Verder heel veel schapen, geiten en koeien.

39 Ze bakten broden van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen. Die waren gebakken van deeg zonder gist. Want er was geen tijd geweest om het deeg te laten gisten. Want ze hadden haast, doordat ze uit Egypte waren weggejaagd. Ook was er geen tijd geweest om eten voor onderweg klaar te maken.

40 De Israëlieten hadden 430 jaar in Egypte gewoond. 41 En na 430 jaar, precies op de dag af, vertrok het hele volk van de Heer uit Egypte. 42 De mensen moeten altijd blijven denken aan wat de Heer die nacht voor hen heeft gedaan. Daarom moeten de Israëlieten elk jaar deze nacht vieren.