

Orde van dienst voor de Protestantse Gemeente te Kollum

Zondag 27 november 2022

Aanvang: 9.30 uur

Eerste zondag van advent

Koster:	Wolter Bonnema
Organist:	R. Huizenga
Techniek:	Peter en Saskia
Kindernevendienst:	Astrid en Jessica
Kinderoppas:	D. Monsma
Ouderling:	J. v.d. Goot
Diaken	Jeannette v.d. Veen
Voorganger:	Ds. Reinhart Wollenberg

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: "Op U , mijn Heiland , blijf ik hopen" (Lied 442)

1	2
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heilige gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!	Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Woord van bemoediging en gebed

Aansteken van de eerste adventskaars door

Uitleg blij de liturgische bloemschikking

Zingen: "Ik wandel in gedachten" (Lied 480: 1 en 4)

1 Ik wan-del in ge - dach - ten
in Gods ge-boor-te - huis,
ge - ze-gend zijn de nach - ten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart ver-geet de we - reld
van haast en re - gel - druk.
Hier vind ik Je - zus' krib - be,
ge - loof is mijn ge - luk.

Liedboek Online

4 Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreem-de plek,
U - zelf hebt mij ver - o - verd,
blijf in mij toe - ge - dekt.
Ik ben met ziel en zin - nen
ge - o - pend, won-der - stil.
Kom, wik-kel U, Heer Je - zus,
in diep-ten van mijn ziel.

Liedboek Online

Eerste lezing: Jesaja 2: 1-5

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

²Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen,

³machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.'

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

⁴Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is.

⁵Nakomelingen van Jakob, kom mee,

laten wij leven in het licht van de HEER.

Projectlied kindernevendienst: "De toekomst van vrede en licht"

Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Als inleiding op de evangelielezing bidden wij zingend: Lied 333 (2 keer!)

Kom, Geest van God, maak on - ze har - ten

o - pen, dat Chris - tus bij ons wo - ning vindt.

Liedboek Online

Lezing uit het evangelie: Matteüs 24: 29–36

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.³⁰ Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

³¹ Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.³

² Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.³³ Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.

³⁴ Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.³⁵ Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

³⁶ Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.

Zingen: “Verwacht de komst des Heren” (NLB 439: 1 en 2)

1
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Overdenking

Orgelspel

Tijdens het zingen van het volgende lied worden de kinderen opgehaald.

Zingen: Gezang 125: 1 t/m 3 (Oude liedboek)

1

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2

O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

3

O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Afkondigingen:

In memoriam Anna Lourens Kooistra

Huwelijksjubilea:

Jan en Akkie Barkmeijer

Pieter en Aaltje Levers

Johannes en Siebrich Hooghiem

Verzoeknummer : Eiland Urk, Ver boven de sterren

<https://www.youtube.com/watch?v=OA6Hc7jojk8>

Gebeden

Slotlied: "Nu daagt het in het oosten" (NLB 444)

1

5

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen