

Verslag TSJERKEPAAD 21 en 28 augustus 2021

...en dan is het weer zaterdagmiddag; dus naar de Maartenskerk in het kader van het Tsjerkepaad, 21 Augustus, de gastvrouwen zijn Rennie Postma en Suus Duiker, de organist: Hans Nomen uit Warffum, die een heel programma heeft met prachtige muziek van meerdere componisten uit de Bach-familie.

Vanwege het mooie weer kan de buitendeur uitnodigend openblijven en komen er geregeld mensen binnen lopen. In totaal mochten we zo'n 50 bezoekers welkom heten.

Sommigen komen het gebouw bewonderen, anderen zijn benieuwd naar de graven en de beeldhouwwerken daarop. Er zijn ook mensen, die vragen naar de geloofsgemeenschap in Kollum door de jaren heen. De klassieke muziek trekt eveneens belangstellenden. Aan het einde van de middag komt Rinske Braaksma ook nog even assisteren, ruimen we alles weer netjes op en gaat de tas met benodigdheden naar de gastvrouwen van de volgende zaterdagmiddag: Aletta Tigchelaar en Elly Sijtsma.

Rennie en Suus.

TSJERKEPAAD 28 augustus

Wat een fijne middag in de Maartenskerk. Het was onze eerste keer dat we samen gastvrouw waren, maar zeker niet de laatste wat ons betreft.

Buiten wapperden de vlaggen en op de banier stond TSJERKE IEPEN. Welkom dus. Bij de ingang moet nog steeds de naam genoteerd worden.

Een zeer gevarieerd publiek maakten we mee. Er waren mensen uit Kollum, maar ook toeristen en andere mensen die toevallig in Kollum waren.

Er was ook een Frans echtpaar. (Dus onze talenkennis weer een beetje ophalen) Ze waren op vakantie door heel Nederland en waren erg onder de indruk van de prachtige kerk en zijn net als de andere gasten getraakteerd op een kopje koffie of thee. Maar bovenal was iedereen onder de indruk van het prachtige orgelspel, deze keer verzorgd door de heer Harm Jonker.

Het was niet erg druk, maar wel heel erg gezellig, zodat we prachtige verhalen te horen kregen. Ook zagen we sommige mensen heerlijk meezingen tijdens het orgelspel.

Omdat het redelijk mooi weer was kwamen ook enkele bewoners van Meckama langs met hun familie. Fijn om weer in hun kerk te zijn.

Er werden ook wel vragen gesteld waar wij niet altijd het antwoord op wisten, maar dat komt misschien nog wel eens..

Een geslaagde middag dus.

Aletta Tigchelaar en Elly Sijtsma



Tsjerkepaad was ook dit jaar een succes.
Veel mensen van ver en dichtbij hebben de prachtige Maartenskerk in Kollum bezocht.
Komende zaterdag is het de laatste van 13 zaterdagen dat de kerk 's middags nog geopend is.
Ook u bent dan nog van harte welkom!

De coördinatoren Tsjerkepaad
Rinske Braaksma/Gooitzen Monsma