

Verslag werkgroep Oekraïne

Maart 2022

Oorlog in Oekraïne, de vreselijke beelden en berichten. Het raakte ons allemaal. Wat konden we doen om te helpen? We wisten het niet maar dat we iets wilden doen was duidelijk!

Naar aanleiding van een oproep om iets te doen reageerden er ruim 20 gemeenteleden die wel wilden helpen met acties of andere hulpvragen.

Via Marten en Mariana Veenstra kwamen we in contact met ds. Cristi Ciuculescu. Het bleek dat hij Oekraïense vluchtelingen ophaalde bij de grens en hen naar een veilige plek bracht of verder liet reizen naar een veilige verblijfplaats.

Natuurlijk kost dit geld, denk daarbij aan eten, slaapplekken, reiskosten, medicatie enz.

We besloten als werkgroep deze predikant financieel te ondersteunen bij zijn moedige werk. Door middel van diverse acties zoals verkoop violen, voorjaarsmarkt, concert Westerlauwers Mannenkoor, Koningsdagmarkt, statiegeld lege flessen, giften van gemeenteleden en nog andere acties, hebben we tot nu toe ruim € 11.000,= bijeengebracht. Daar willen we u dan ook hartelijk voor bedanken!! Van dit bedrag hebben we inmiddels € 6000,= overgemaakt naar ds. Ciuculescu.

Ook kwam een Oekraïense moeder Ludmilla samen met haar dochter Irina, wonen bij de familie Veenstra (Goudberg). Moeilijk voor hen om alles wat je lief is achter te laten, je man, je huis, je werk enz. Verdrietig maar ook moedig! Extra zwaar voor Ludmilla omdat ze veel last heeft van haar beide heupen waardoor ze moeilijk kan lopen en ook veel pijn heeft. Na lang wachten en praten is het nu zover dat ze eind augustus aan beide heupen geopereerd gaat worden. Erg fijn voor haar en dat maakt haar verblijf hier dan ook weer aangener en gemakkelijker.

Ondertussen haakt en breidt Ludmilla de prachtigste truien en vesten, dus mocht u nog garen hebben liggen wat u niet gebruikt dan is dit van harte welkom bij haar.

Irina is mobieler. De werkgroep heeft een fiets voor haar gekocht waarmee ze vaak even naar Kollum fietst om o.a. boodschappen te doen. Ook doet ze op verschillende locaties schoonmaakwerk. Voor haar is het daarom allemaal wat gemakkelijker omdat zij mobieler is waardoor haar wereld wat groter is en zij zo ook meer haar gang kan gaan.

We hebben een aantal dingen voor hen geregeld, zoals een rollator, fiets, tablet voor films kijken en om zo ook beter contact met hun thuis in Oekraïne te onderhouden en verder zijn er nog wat kleinigheden aangeschaft.

De dagen duren soms lang voor hen, vooral bij slecht weer, daarom proberen we als werkgroep zo nu en dan bij hen langs te gaan voor een praatje en kopje koffie of iets te ondernemen met hen. Ondanks dat het voor hen moeilijk is om hier te zijn, zijn ze alleen maar erg dankbaar voor alles en blij met de aandacht en zorg die ze krijgen. Bij Marten en Mariana hebben ze een liefdevolle plek om te verblijven. Ze hebben hun eigen ruimtes in de enigszins verbouwde schuur. Maar ondanks de buitentemperaturen wordt het daar niet heel erg warm, dus gaan we nu kijken of we er verwarming kunnen aanleggen om het verblijf op de koudere dagen iets aangener te maken voor hen. We hebben nog geld over, waarvan we dit kunnen laten doen.

Ondertussen kregen alle kerkelijke gemeenten de vraag van de Protestantse Kerk in Nederland of we als gemeente ook bereid zijn vluchtelingen een tijdelijke crisisnoodopvang te bieden. Het gaat dan met name om vluchtelingen die bijvoorbeeld niet in Ter Apel terecht kunnen.

In de kerkenraad viel het besluit dat we daar zeker bereid toe zijn, immers als je medemensen met zulke schrijnende situaties te maken hebben, dan is toch het minste wat je kunt doen hen een veilige slaap- en verblijfplaats bieden. Mattheüs 7 vers 12 zegt dat zo: "Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben"!

Mocht het nodig zijn, willen we kijken of we dagopvang kunnen bieden in Pro Rege. Natuurlijk komt er meer bij kijken, maar nachtopvang is iets wat we nog

moeten bekijken of dat ergens gaat lukken. Er zal dan ook begeleiding nodig zijn in de vorm van medische zorg, maaltijden, geestelijke zorg enz.

Mocht er een aanvraag bij ons in Kollum binnen komen, hopen we dat we ook dan weer op uw steun, in welke vorm dan ook, mogen rekenen. Samen willen we graag sterk staan om onze medemens te helpen en, waar nodig, er voor hen zijn.

Namens de werkgroep,

Akkelien Banga