

Liturgisch bloemstuk voor het feest van Christus' geboorte Prot. Gemeente te Kollum, Kerstmis 2016

'De wereld omgekeerd'

De afgelopen weken droomden we over een 'omgekeerde wereld': een wereld die heel is en waar verdriet, oorlog en ziekte voorbij zijn. Vandaag is die wereld een stuk dichterbij gekomen, want vannacht is er een Kind geboren: Jezus van Nazareth. In Hem breekt het licht onstuitbaar door op onze donkere aarde en in onze levens. We vieren vandaag Gods belofte van vrede en heelheid.

In het bloemstuk zijn veel verschillende bloemen gebruikt. Zij symboliseren dat kerst een feest is voor alle mensen.

De kleur is wit: het is de kleur van zuiverheid en van het goddelijke feest.

Op de spiegel zien we nog maar één stukje gebroken glas: onze droomwereld is met Jezus op aarde gekomen, maar het is een breekbare werkelijkheid die elke dag onder druk staat.

