

Liturgisch bloemstuk op Kerstmorgen 25 december 2015

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen. In het bloemstuk wordt dit Licht gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

Anjers, fresia en gipskruid zijn gebruikt en 'eucharis'. Eucharis zit in het bloemstuk vanwege de betekenis. De naam van deze bloem heeft het woord eucharistie – dankzegging – in zich. Eucharisbloemen staan symbool voor schoonheid, reinheid en een nieuw begin. Met kerst maken wij dat nieuwe begin doordat Jezus onder ons geboren is, een Kind zo rein en onbevangen – een Kind van God zelf.

De paarse doek en het jute zijn vervangen door een witte doek – als teken van 'in doeken gewikkeld'.

Mooi detail: het bruidsboeket van prinses Beatrix bestond hoofdzakelijk uit de bloem Eucharis, een koninklijke bloem die staat voor een nieuw begin.

*De hemel raakt de aarde
een kind ons geboren
Zoon ons gegeven
gewikkeld in doeken
deze Koning van de vrede.
Engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt.*

*God, kom met Uw geest
open ons voor Uw vrede.*

