

BELEIDSSTUK COMMISSIE EREDIENST 2018– 2021

Ter inleiding

De eredienst is het hart van de gemeente. Hier vindt bezinning plaats rond geloven en handelen vanuit de Bijbel, met als doel de opbouw van het gemeentelijk leven in de Protestantse Gemeente in Kollum.

Wij beseffen dat wij samenkomen als een pluriforme gemeente. Als gemeente komen we samen rond het Woord van God (en de sacramenten), waarbij het vertalen van de Bijbel naar de mensen van deze tijd cruciaal is. Aandacht is daarbij nodig voor de belevingswereld van zowel jongeren als ouderen, zodat niemand zich buitengesloten kan en mag voelen. Alleen zo kan het geloof in de boodschap van Jezus groeien en de roep tot navolging worden verstaan.

De uitwerking van dit alles is niet alleen binnen maar ook buiten de muren van de kerkgebouwen in het dorp merkbaar.

Huidige situatie

In de kerkdienst vormen gebed, lezing uit de Bijbel, stilte, gezang, muziek en een preek die uitlegt, verkondigt en oproept, en waar ruimte is voor creatieve inbreng, samen een liturgische samenhang. De diepgang die we met elkaar hopen te beleven leidt tot bemoediging en inspiratie.

De pluriformiteit krijgt mede gestalte door naast de reguliere ochtenddiensten op andere momenten ruimte te bieden aan ontmoetingsdiensten (eerste zondag van de maand), 10 uurdiensten verzorgd door de jeugddienstcommissie en Tienerdiensten (elke tweede zondag van de maand). Daarnaast zijn er themadiensten onder meer verzorgd door de ZWO en is er eenmaal per jaar een tentdienst en een dienst in de tuin van Meckamastate.

In 2018 wordt een 8-tal zogenaamde Integratiediensten gehouden welke georganiseerd worden door de Kandelaar en plaatsvinden in de Maartenskerk.

Iedere zondag is er kindernevendienst.

Jaarlijks is er een scholendienst.

Maandelijks wordt er een vesperdienst in de Maartenskerk gehouden.

Met enige regelmaat, zowel tijdens de reguliere als de 10 uurdiensten wordt medewerking verleend door muziekgroepen, waaronder de jeugdband PJUK, de PKN band en de Bliide Sjongers.

Centrale doelstelling

Doelstelling is om vanuit de bovengenoemde bestaande situatie te zoeken naar andere/nieuwe muziek en overige liturgische elementen die door de gemeenteleden ervaren kunnen worden als passend en aansluitend bij de individuele geloofsbeleving. De hoop is dat een steeds grotere groep geloofsgenoten zich thuis voelt en blijft voelen binnen de kerkgemeenschap, zich gesteund en bemoedigd voelt door de samenkomsten en daardoor ook gestimuleerd wordt een enthousiaste en actieve gemeenschap te vormen.

De fusie die een aantal jaren heeft plaatsgehad is geen eenmalige gebeurtenis geweest, maar moet gezien worden als een doorlopend proces dat door de jaren heen steeds meer vorm zal krijgen. De rol van de Oosterkerk zal naar verwachting steeds meer de plek worden waar gezamenlijk de erediensten en de sacramenten hun plek zullen vinden, waardoor voor de Maartenskerk slechts een ondergeschikte rol zou kunnen overblijven. Dit is geenszins de bedoeling. De unieke akoestiek en uitstraling van de Maartenskerk leent zich bij uitstek voor kleinschaliger bijeenkomsten en vieringen, met juist met name tijdens kerkelijke hoogtepunten als Goede Vrijdag en kerstavond. Doelstelling naast het hiervoor gaande is dan ook via het zoeken naar (nieuwe) gebruiksmogelijkheden om de belangrijke rol van de Maartenskerk te behouden en de eigenschappen van dit gebouw ten volle te benutten.