

Liturgisch bloemstuk op de derde zondag van advent Protestantse gemeente van Kollum, 17 december 2017

Thema: 'Een boek vol verwachting'

Ook vandaag is in het liturgisch bloemstuk de 'stronk van Jesse' het dragende symbool. Op de stronk zit een jonge twijg als teken van nieuw leven. Maar deze derde zondag van advent is er veel meer nieuw leven te zien! De woestijn staat zelf ook in bloei!

De woestijn, die gewoonlijk symbool staat voor de plek waar niet te leven valt, waar het leven dor en dood is, is begroeid met riet, biezen en bloemen. Dit betekent dat er onverwacht water is. En water geeft leven.

Jesaja spreekt er uitgelaten over! Hij heeft het over jubelen en juichen, over waterstromen die de dorstige grond zullen bevloeien.

Door zulke beelden krijgen de mensen, die door verdriet dat hun is overkomen blind, doof, stom of verlamd zijn geworden, weer nieuwe hoop! Het is de hoop op de geboorte van een bijzondere redder: de geboorte van de Messias, van Jezus, onze Heer.

Die hoop zien we terug in de kleur van vandaag: rose! Door het donkere paars schijnt al iets van het wit van Kerst.

De lelies in de woestijn zijn rose gekleurd en verder zien we 'huislook'. Op schilderijen, die de geboorte van Jezus weergeven, wordt ook dikwijls 'huislook' afgebeeld. Deze plant staat symbool voor eeuwig leven en groeit op plaatsen waar leven nauwelijks mogelijk lijkt te zijn.

