

Het liturgisch bloemstuk op de tweede zondag van advent 2016

Op deze tweede zondag van de Adventstijd horen we Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop. In het bloemstuk wordt dit gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in het bloemstuk. Voor de stronk ligt een bijl.

Maar we zien ook 'de wereld omgekeerd', we zien Gods wereld: In de spiegel licht de lelie op. Deze bloem is het teken van zuiverheid en reinheid, van witgewassen zijn door het water van doop.

De lelie zit nog in knop en daarmee is zij teken van het nieuwe begin dat door Johannes de Doper wordt aangekondigd.

De groene appels zijn een verwijzing naar Matteüs 3:8 "Breng liever vruchten voort die een leven waardig zijn".

*Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om goede vruchten.*

*Goede God
in Jezus heeft U een nieuw begin gemaakt
keer ons om naar Zijn weg.*

