

Liturgisch bloemstuk op de tweede zondag van advent Protestantse gemeente van Kollum, 10 december 2017

Thema: 'Een boek vol verwachting'

Ook vandaag is in het liturgisch bloemstuk de 'stronk van Jesse' het dragende symbool. Deze stronk staat voor hoop op toekomst, er groeit immers een jonge twijg uit!

Jesaja kondigt aan dat volken hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Een groot verlangen naar vrede spreekt hieruit. Dit verlangen zien we terug in het bloemstuk en met name in de 'berenklauw'. Deze grote plant staat symbool voor kracht en verdediging, maar die kracht wordt doorbroken doordat hij omgekeerd in het bloemstuk is geplaatst. 'Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk', zegt Jesaja.

Verder zien we witte bloemen, lelies, deze verwijzen naar vrede. Zij staan symbool voor onschuld, zuiverheid en schoonheid.

Ook staat de lelie symbool voor 'genade': het is immers de genade van onze Heer, die ons steeds opnieuw leidt, voorbij oorlog en geweld op weg naar vrede.

Met woorden van Franciscus van Assisi mogen wij vandaag bidden: "Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede".

