

Liturgisch bloemstuk op de eerste zondag van advent
Prot. gemeente van Kollum, 27 november 2016

'De wereld omgekeerd'

Op deze eerst adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Wanneer we naar het bloemstuk kijken, dan valt op dat aan de voorkant maar weinig bloemen te zien zijn: daar waar mensen alleen voor zichzelf leven, bloeien immers weinig bloemen.

In de spiegel zien we wat op het eerste gezicht verborgen is: prachtige paarse en lila bloemen. We zien de wereld omgekeerd. Het is Gods wereld die we zien! Daar waar Gods visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde!

Dat Gods wereld nog niet onder ons is wordt zichtbaar gemaakt door de scherven op de spiegel. Scherven zijn onlosmakelijk verbonden met de gebrokenheid van ons aardse bestaan. Maar hoe dichterbij kerst komen, hoe minder scherven er nog zijn.

