

Liturgisch bloemstuk op de eerste zondag van advent Protestantse gemeente van Kollum, 2 december 2018

Thema: 'Bericht uit de hemel' Openbaring 8:1-4

In de liturgische bloemstukken voor de komende weken, is het dragende symbool de hoge vaas met daarin het verborgen Licht. Dit symboliseert het Licht van God, dat de komende weken steeds feller zal gaan schijnen en met Kerstmis in volle glorie. Het Kind is immers het Licht onder ons!

Op deze eerste zondag van Advent openen we het boek Openbaringen. In het hoofdstuk dat hier en in de kindernevendienst mag klinken, horen we over een engel die onze gebeden zwijgend opzendt naar God.

In de bloemschikking zien we de wilgentenenkrans van vorige week terug en ook de klimop. De krans is het teken voor de eeuwigheid, zij kent geen begin en geen einde.

De krans is gevuld met witte rechtopstaande calla's. Deze witte bloemen staan voor de gebeden. De betekenis van de bloem is zuiverheid, sympathie en schoonheid.

De glazen vaas is gevuld met goudkleurige ballen die verwijzen naar het goud van de wierookschaal en het gouden altaar.

De ondergrond is een paars kleed. Paars is de kleur van ingetogenheid en soberheid, zoals de tijd voor kerst beleefd wordt. het is een tijd van wachten en uitzien naar wat komt.

Ook zien we vier kaarsen. Elke week steken we één kaars meer aan, zo trekken we vanuit het donker van advent naar het licht dat het kerstkind ons zal brengen.

Hoort God in de stilte?

Zoveel kostbare gebeden.

Zoveel pijn en nood.

Zoveel onmacht en moedeloosheid.

Is er nieuwe schepping mogelijk?

Is verwachting niet tevergeefs?

Licht stoot ons aan

opnieuw en opnieuw.

