

Liturgisch bloemstuk op Paasmorgen 2017

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.

We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.

Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

De witte bloemen staan voor kracht en reinheid.

Vanuit het ruwe steen van de kruik bloeit een Eucharis als symbool van schoonheid en nieuw begin.

Verborgen in de duisternis

Weerstaat leven de dood

En treed aan het licht

