

## **Liturgisch bloemstuk op de zesde zondag van de veertigdagentijd 2016 Palmpasen**

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus' intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Lucas vertelt hoe Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is sprake van intens verdriet omdat in de stad van de vrede, die vrede ver te zoeken is. Tussen de stenen van de stad glinsteren tranen, maar we zien ook de palmtakken waarmee de mensen Jezus welkom heetten en prachtige bloemen, de keizerskroon. Deze bloem staat symbool voor de majesteit en macht van Jezus.

*Schoenen aan om met Hem  
op weg te gaan  
die ons voorgaat  
naar de ander  
ons voorgaat  
naar leven*

*juichen om de koning  
op een ezel  
die ons komt redden*

*tranen  
vanwege vrede  
die nog niet zal zijn*

*God sterk ons verlangen  
naar wat vrede brengt.*

