

Liturgisch bloemstuk 3de zondag 40dagentijd 2019
Protestantse Gemeente te Kollum, 24 maart
'Een nieuw begin'
Lucas 13:1-9

Deze zondag is het frame bekleed met takjes van de kronkelwilg. Daarin zijn bloembolletjes gestoken. Het vraagt van ons geduld om te wachten op het moment dat de bloembollen gaan bloeien.

In de lezing van vanmorgen horen we over de vijgenboom die nog een kans krijgt om vruchten te gaan dragen.

Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de wijngaardenier. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op ons nieuwe begin.

De magnolia, die symbool staat voor trouw en idealisme verbeeldt de wijngaardenier. Van hem krijgt de vijgenboom extra tijd om tot bloei te komen en vrucht te dragen. Daarom zien we ook een tak van een fruitboom met daarbij vruchten: vijgen, druiven en rozijnen.

*Men moet de dingen
de eigen stille ongestoorde ontwikkeling
die van binnen komt,
die door niets gedwongen of versneld
kan worden,
zijn gang laten gaan.
Men moet geduld hebben.*

