

### Liturgisch bloemstuk 3de zondag 40dagentijd 2017

In de Schriftlezing van vandaag staat Jezus opnieuw in Zijn kracht. Dankzij de kracht die van God komt drijft hij een demon uit bij een man die niet kon praten. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensen waren verbaasd. Eén vrouw uit de menigte zei daarbij: 'Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en eruit leven.'

In het bloemstuk zien we zeven rode rozen. De rode kleur staat voor de Liefde van Jezus. Zeven is een combinatie van het getal drie, de goddelijke drie-eenheid, en het getal vier, de aarde. Jezus is als Goddelijke zoon op aarde komen wonen om zijn Liefde aan ons uit te delen.

De kronkelende takken, en de knopen die door de groei van de takken zijn ontstaan, vertellen over het leven dat niet altijd recht verloopt. De demon heeft de man volledig in bezit genomen, hij zit in de knoop. De Liefde van Jezus en Gods Woord bevrijden hem. Wat een kracht!

*Sta in je kracht en neem  
van het Levende water dat geboden wordt.  
Het is levenskracht gegeven uit Liefde,  
die mensen weer opricht  
om op te staan.*

