

## Liturgisch bloemstuk 1<sup>ste</sup> zondag 40dagentijd 2017

Het thema voor de bloemschikkingen in de veertigdagentijd en voor de collectedoelen van Kerk in Actie is: 'Sta in je kracht'.

In de komende zes weken horen we hoe Jezus Zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Jezus stond in Gods kracht, alleen zo kon Hij de weg van lijden en verheerlijking gaan. Jezus deelt Zijn kracht en liefde met ons.

Deze kracht is in het bloemstuk vormgegeven door middel van drie schijven van een boom. In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht.

Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met de kwetsbaarheid van het bestaan.

Verder zien we in het bloemstuk gele gerbra's, zand en stenen. Vandaag horen we het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Als symbool van verleiding staan de prachtige gele bloemen.

*Sta in je kracht.*

*Jezus laat zich niet verleiden  
door de glans en schittering  
die Hem getoond worden.*

*Sterker dan alles machten is de kracht  
van Gods liefde.*

*Sta in die kracht!*

