

Liturgisch bloemstuk 1ste zondag 40dagentijd 2016

Voor deze eerste zondag van de veertigdagentijd is gekozen voor veertig witte tulpen. Zij verwijzen naar bezinning en gebed. De veertig geven ook de veertig dagen van de veertigdagentijd aan.

In de bloemschikkingen van de komende weken leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de andere mens, van de mens naar God en van God naar ons. Om die beweging vorm te geven is er gekozen voor schoenen en voetstappen.

De schoentjes bij het bloemstuk staan symbool voor het gaan op de weg ten leven.

*Schoenen aan
om met Hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven*

*Zijn weg van liefde
blijft zwaar
biddend zoeken
naar kracht
waar anderen slapen*

*God
blijf waken
wees houvast.*

